

Samenvatting: het ABC van islamkritiek



HOE FIJN! Al een paar weken islamdiscussie achter elkaar. Dit land heeft minder moslims dan geregistreerde voetballers, maar desondanks doen we net alsof ze de fucking Gremlin-invasie zijn. Kalifaat, in Nederland? Onze reet. Daar zijn die moslims veel te lui voor. Moeten ook gewoon naar werk, een gezin onderhouden en als het kan in hun vrije tijd wat lol trappen. Geen tijd voor jihads en kalifaten. Maar leg dat de onderbuiker maar eens rustig uit. Natuurlijk, er zijn een heel zwikkie geradicaliseerde treurtestikels die vanuit hun Allah-obsessie de hele dag aan het fappen zijn op shariawetgeving in Nederland. Maar hey, we zijn toch ook niet bang dat heel het land zijn kind niet meer mag inenten omdat een paar Refo's zichzelf vaccinatiehaat hebben aangepraat? Met dit verschil dat die shariasukkels nog wel eens een columnist afslachten. Dat natuurlijk wel. Islam is vrede, dat is een prachtig statement. Maar helaas heeft lang niet elk moslim die memo gehad. In principe komt onze kritiek hier op neer: de islam is kut. Want religie is kut. En religie is kut omdat religie altijd intolerant, arrogant en mensonterend is. Maakt altijd meer slachtoffers dan het tevreden, gematigde gelovigen oplevert. Dus islam maar lekker achter je eigen voordeur en val mensen die geen god nodig hebben om goed te leven er niet mee lastig. En dan nu even de islamkritiek in detail, qua samenvatting naar de mensen toe.

A - van Allah. Die bestaat niet. Daar ga je al. En dat is eigenlijk alvast de Alpha en Omega van alle islamkritiek. De islam is gefundeerd op een door een nomadische koopman verzonnen opper karakter, waarbij hij zwaar plagieerde op het christendom en het jodendom. Maar Allah is dus net zo fictief als Gandalf, het monster van Loch Ness en een eerlijke PvdA'er. Allah is voor moslims wat het [magische veertje](#) is voor Dumbo. Een overbodig hulpstuk dat overbodig is om je optimaal mens te voelen. Hadden we al gezegd dat hij niet bestaat? Dus alles wat op Allah gebaseerd is, is nonsens.

B - Burka. De burka is een vrouwenvernederend laken waarvan het dragen gebaseerd is op een veel te strenge interpretatie van de Korantekst die stelt dat vrouwen niet met hun tieten te koop moeten lopen. Letterlijk. Zie: hoofddoek.

C - Cartoons. Kryptonite voor moslims. Allah schijnt ze heel slecht te trekken. Als de kruisvaarders allemaal een islamcartoon op hun schild hadden gekrabbeld, had die hele religie uitgeroeid geweest. Althans, dat concluderen we dan naar aanleiding van de reactie van haatfundi's.

D - Dogma's. Onzekere mensen hebben dogma's nodig om routine en dus zekerheid in hun leven in te bouwen. Religie biedt dogma's aan op een gouden schaal. Zo ook de islam. Een dogma is het outsourcen van je kritisch denken. Dat laat je dan door een ander doen. In dit geval malloten die geloven dat engelen tegen mensen praten over leefregels.

E - De 21e Eeuw. Daar leven we nu in. Maar als je met een vrome moslim praat heb je dat dus helemaal niet door. Non-stop reli-gelul met inshallah hier en inshallah daar. Ja ja, we weten het. Praat maar gewoon alsof je in 2013 leeft. En in Nederland. Dom vroom gezever om je twijfels te verbloemen en de discussie uit de weg te gaan.

F - Fitna. Een heel slecht filmpje waarmee Wilders wilde aantonen dat de islam superagressief en megaviraal is. Meer hype dan inhoud. Soort Dumpertcompilatie van haatbaarden. Impact: wat boosblanken werden boosblankiger, wat politici werden verontwaardigd en uiteraard waren er wat moslims gekwetst want dat is hun favoriete vrijetijdsbesteding. Verder, zero.

G - De Geloofsbelijdenis, ook wel shahada genoemd, is een soort note-to-self waar je ook al weer voor staat als moslim. Moet officieel meerdere malen per dag opgedreund worden. Wordt bij baby's al in het oor gefluisterd. Dit noemen we met een moeilijk woord: indoctrinatie. Of, in het geval van volwassenen: auto-indoctrinatie. Als je iets maar vaak genoeg zegt, zeker van jongs af aan, ga je er vanzelf in geloven. Wij zeggen bijvoorbeeld heel vaak "Ik geloof dat ik een zwelfrikadel heb van 25 centimeter". Maar routineuze repetitie maakt iets dus nog niet waar.

H - De islam gaat hard met de H. Zo is er Humor. Dat ontbreekt volkomen, want religie is serieuze poep. Niet om te lachen, vooral.

Er is ook de hoofddoek. Verplicht want in Soera An-Noer 39 staat dat vrouwen hun tielen moeten bedekken in het bijzijn van vreemde mannen, maar volgens vrouwhatende koranexperts kun je dat ook interpreteren als kapsel. Aldus [Wikipedia](#) en die hebben altijd gelijk. Okee, whatever.

Dan zijn er nog de termen Halal en Haram a.k.a. Goed en Slecht. Uiteraard gebaseerd op de ethiek en het wereldbeeld van een zevende eeuwse woestijnkoopman. En daar zit dan ook meteen het probleem. We zijn inmiddels een stukje verder en het wordt steeds lastiger om de moderne realiteit in de eeuwenoude theorie te proppen. Het is net Ton Elias in een Speedo: tuurlijk, als je wilt, dan past het. Maar het ziet er heel onsmakelijk uit. Zie ook: Dogma's. Voorbeeldje doen dan?

Homo's. Ook een H. De islam vindt homo's onnatuurlijk. Dit is onjuist. Aangeboren homofilie komt vaak voor en is ook terug te vinden in het dierenrijk. Prima, maar homo's accepteren als medemens is in principe dus islamkritiek.

Tot slot is er nog de Hadj. De bedevaart naar Mekka. Lekker polonaise lopen rond de Ka'aba. Die heilige moskee daar is intussen commerciëler dan een Amerikaanse shopping mall en één grote tourist trap. Of pelgrim trap, dan. Om nog meer geld te verdienen met megahotels zijn veel historische gebouwen gesloopt. De term 'cultuurverrijking' is dus ietwat overdreven en feitelijk gezien onjuist. Voor geld & macht, met Allah als excuus, wordt er nogal wat cultuur gesloopt.

Tot slot de Hadith. Een onbetrouwbaar broddelwerk waarop veel van de meer senielere zaken in de islam gebaseerd zijn. Is een doos met uitspraken die Mohammed wellicht gedaan zou hebben. Zeg maar de "zo zou Pim het gewild hebben", maar dan van Mohammed. Woorden in de mond leg bonanza. En dat dan accepteren als waarheid. Hadith is voor de islam wat de roddelpers is voor celebrities.

I - Imam. Noem hem dominee, noem hem priester, het is in ieder geval de ZZP'er die het denken doet voor de mensen. Kan goed gaan, kan fout gaan. Stimuleert altijd luiheid in het kritisch denkvermogen van zijn volgers. Inherent aan zijn functie. Brult tevens op vrijdag Arabisch door speakers omdat mensen te beroerd zijn zelf een gebed te verzinnen.

J - Jihad, de heilige oorlog. Islam is geen vrede, want de jihad maakt er deel van uit. Natuurlijk, er zijn zat jihadapologeten onder de moslims. Die zien een freefight met het niet-gelovige deel van de mensheid ook niet zitten en gooien het dan op een innerlijke strijd. Prima. Maar er zijn daarnaast zat fundi's die de heilige oorlog wel propageren en nastreven. Of er in ieder geval 's nachts in bed gulzig over fantaseren terwijl hun hand afglijt. Afijn, laat je horen Wahabi's en [Takfirieen](#)! En die moslimsekte baseren zich toch echt op dezelfde heilige verzen als alle vredelievende moslims.

K - Kwetsgevoelens. Net als andere intolerante religieuzen gaan ook moslims van neutraal naar gekwetst binnen drie seconden. Omdat hun geloof wordt aangevallen. Omdat hun levensstijl wordt bekritiseerd. Omdat hun prutsprofeet wordt beledigd. Heel simpel: als je bang bent je geloof kwijt te raken wanneer het bekritiseerd of bespot wordt, kun je het maar beter kwijt zijn want dan hou je vooral jezelf voor de gek. Bovendien, gekwetst zijn is ijdelheid. Misplaatste trotsheid op een stuk van je identiteit wat je ook maar gecopy-paste hebt van een imam of eeuwenoud boek. Verder gebeurt er geen fuck. Je breekt geen botten, je aders verkalken niet en er doemt niet ineens een tumor in je hersenstam op als je gekwetst bent. Dus jank niet zo, haal je schouders op en blijf gewoon lekker je eigen ding doen in plaats van te miepen over islamofobie.

L - Lutser. A.k.a. iedereen die zweert bij een heilig boek of gelooft in een enkele, dominante, alziende, alwetende godheid.

M - Mohammed. Oppertrol. De man die beweerde dat een engel hem de boodschap van God gaf en er mee weg kwam. De verborgen cameragrap avant la lettre. PS dat pedofielengedeelte? Ja, [niet waar](#). Minderjarige bruidjes is een culturele traditie van achterlijke stammen. Wel toevallig vaak achterlijke stammen die de islam hebben geadopteerd, maar dat heeft dan weer niks met de kinderbruidjes te maken. Meer met het feit dat achterlijkheid en religie vaak goed samengaan.

N - Nikaab. Alias de teefjestent. En dat is precies de niet-respectvolle manier van omgang met vrouwen die een nikaab dient te stoppen. Fail. Verder, zie: Burqa

O - Osama. Is dood. Zegt men. Heeft de islamcritici een dienst bewezen door met het label 'islam' vanuit een culturele, sociale en economische context westerlingen op te blazen. Nu de posterboy van islamterrorisme en dus het excuus voor NSA, PRISM, Gitmo en het feit dat klokkenluiders als Snowden geen vrijheid mogen genieten. Met Osama en zijn kornuiten als stok worden er in het westen heel wat mensenrechten geslagen. En op die manier heeft Osama posthuum meer negatieve invloed dan toen hij nog vliegtuigen het WTC in dirigeerde. Klootzak.

P - PVV. De PVV is voor als je heel erg woest bent op de islam, niet precies weet waarom, maar wel gevoelig bent voor beukende quotes. De PVV is niet islamkritisch, de PVV is Wilderspromotisch. Die lui gaan de islam nog geen centimeter meer richting de grens duwen. Zie: Dion Graus. Niet in deze lijst, maar waarschijnlijk op een kinderboerderij bij jou in de buurt.

Q - Qu'ran. Het Heilige Boek. Hier is het probleem. Cultuur is dynamisch. Mensen zijn dynamisch. Taal is dynamisch. Ethiek is dynamisch. Alles is dynamisch. Of organisch, als u meer bio bent dan industrieel. Een Heilig Boek is niet dynamisch. Blijft altijd hetzelfde. Eeuwenlang. En dus gaan mensen interpreteren, herinterpreteren en in hun ogen onwelgevallige interpretaties achterna zitten met een kromzwaard. Een Heilig Boek is hetzelfde als een gouden appel neerleggen op een tafel waar allemaal mooie vrouwen aan zitten en dan zeggen dat hij voor de mooiste is. Van nul naar fysieke ruzie binnen vijf seconden. Dus pleur op met je Heilig Boek. Zie: Dogma's.

R - Ah, de R van Ramadan. Lekker een maand niet vreten. Behalve als het donker is. Dan schranzen. En met het suikerfeest (moslimcarnaval) natuurlijk. Bedoelt ter meditatie maar inmiddels verworpen tot een soort vroomheidsthermometer binnen de islamcommunity. A.k.a. excuus om lekker gekwetst te doen, anderen de maat te nemen en algeheel te kutklootzakken uit naam van Allah. Typisch zo'n smoes om islam van achter de voordeur te halen en bij anderen in de bek te douwen. Kap daar eens mee.

S - Salafisten: extremisten met een dwangneurotische neiging hun ultraconservatieve leefregels op landen te leggen die daar helemaal niet op zitten te wachten. Die leefregels heten Sharia. Gaan uit frustratie soms over tot geweld. Op dit soort booslam zit niemand in Nederland te wachten. Opflikkeren met je achterlijkheid, we bepalen zelf onze ethiek, manier van leven en manier van omgang met anderen wel.

T - Taqiyya. Klinkt als tequilla en heeft eigenlijk dezelfde functie: een excuus voor hypocriet gedrag. Zeg maar de 'met afleid' bij knikkeren. Zodra je taqiyya roept, is ineens alles geoorloofd. Mooi concept. Zou elk huwelijk moeten hebben.

U - Ulama. Dat zijn islamitische geleerden die menen de wijsheid voor anderen in pacht te hebben. Zij zien iets wat in hun ogen niet deugt, slaan de Koran er op na en vinden altijd wel een tekst die zo te interpreteren valt dat hun benauwde wereldbeeld in stand houdt. De meeste moslims denken niet zelf na, maar hobbelen blindelings het gebrabbel van een alim na, meestal met een imam als tussenpersoon. Grootmeesters in de indoctrinatie & propaganda, zoals alle geleerden in elke religie.

V - Vrijheid van meningsuiting. Lastig concept. In principe betekent het dat je gewoon mag zeggen wat je wilt, zonder dat er een knokploeg voor de deur staat om je in een donkere cel te smijten en wekenlang te martelen. Moslims mogen moslimmische dingen zeggen, moslimshaters mogen moslimhaterings roepoeteren en islamcritici mogen hun dingen doen. Gaaf, zoals dat werkt. Dat kunnen niet alle Arabische islamstaten zeggen. Wij wel. Daarom mogen moslims moslim zijn en hun Narnia-beleving uitoefenen en mogen islamcritici islamcritici zijn. Ook als ze afgelijden naar totale seniliteit #pvv. Dus of jullie even willen kappen met 'ik wordt monddood gemaakt' als iemand er anders over nadenkt dan jij. Vrijheid van meningsuiting betekent nu eenmaal dat iedereen iedereen mag uitlachen, uitschelden en, ja ja, zelfs mag negeren.

W - Wollah. We zagen iemand op Twitter het volgende zeggen over Wollah. "Wollah is Arabisch en Arabisch lees je van rechts naar links, dus eigenlijk zeggen ze 'Hallow'". Geen idee wie het was, we vonden hem treffend. Gooi je brontweet maar in de linktips.

X - Xenofobie. Een xenofob is altijd islamkritisch, maar een islamcriticus is lang niet altijd een xenofob. Maar leg dat maar eens uit aan die blanke Saladins die met Groot-Terminologie een religie verdedigen die niet de hunne is en nooit zal worden.

Y - Yalalalalalalalalalalalala. Populaire smartlap onder moslims. Is wat je zingt als een bermbom of een scudraket een bus dan wel markt met onschuldige mensen opblaast. Refrein: Allah Akbar, Allah Akbar.

Z - Zelfspot. Ontbreekt zowel bij de islamfobisten als bij de islamapologeten als bij het merendeel van de moslims zelf. En dat maakt elke discussie, elk debat en elke letter die er aan gewijd wordt eigenlijk compleet overbodig. Wie zichzelf, zijn religie of zijn principes niet voor lul kan of durft te zetten vinden wij namelijk een enorme eikel met puswratten. Dat maakt de islam kut. En die islamofoben ook.